

# Sällskapet Kvinnliga Ortopeder

— möte i Stockholm 24-25 okt 1992 —

*Lördagen den 24 oktober samlades Sveriges Kvinnliga Ortopeder i Stockholm för att för tredje gången mötas och utbyta erfarenheter samt umgås under mer gemytliga former.*

**D**et var ett kallt och blåsigt Stockholm som deltagarna från hela landet kom till. Vid sammanträdes rummet möttes vi dock av en ljuvlig fruktbricka med bland annat underbara jordgubbar som åtminstone för en stund lyckades förjaga känslan av det kalla klimatet utanför. Tyvärr upptäckte dock snart de deltagare som hade otur att bli placerade vid fönstret att höstkylan trängde in även i vårt rum. Som tur var ställde receptionen upp och kom med värmande filtar.

Efter den inledande välkomsthälsningen började så dagens föreläsningar med ett föredrag av Rigmor Robert som lockade fram såväl igenkännande fniss som förtjusta aha-rop. Under dagen fortsatte sedan föreläsningarna varvade med kaffe, frukt och kakor, under dessa pauser kunde vi titta på de utställningar som våra sponsorer hade ställt upp.

När lunchen närmade sig flyttade vi oss från hotell Reisen till Sjöfartshotellet där Straumann AB bjöd på lunch och fick oss att använda våra tekniska kunskaper i en Work shop.

Då dagens föreläsningar var avslutade startade så kvällens aktiviteter. Trots hemlighetsmakeri hade en liten del av aktiviteterna läckt ut men ingen hade dock kunnat drömma om det som skulle ske. När vi kom ned till Hotell Reisens bastu väntade inte bara bubblor för invärtes bruk serverade av en "manlig" servitör, utan en alldeles egen underhållare. Detta var ingen mindre än Magnus Lindberg från det välkända bandet Grymlings som underhöll oss och lockade oss att sjunga med. Utan tvekan var det speciellt att se dessa två män bland alla mer eller mindre avklädda kvinnor, allra helst som de båda hade på sig den rosa T-shirt som vi alla hade fått och med vår egen symbol på ryggen.

Efter underhållningen delades medaljer ut till de som hade erhållit högre tjänster eller disputerat resp avlagt ortopedexamen.

När vi badat bastu började vi som tonåringar göra oss vackra med sminkbyten osv för att slutligen komma i väg till kvällens mål Cafe Opera. Där vi tack vare goda kontakter och hårt arbete av Lotta Berglund hade lyckats med det omöjliga dvs beställa bord och boka hela verandan. Jag behöver väl inte nämna de nyfikna killar som till slut inte kunde behärska sig utan kom fram för att få veta vilka vi egentligen var,

gissningarna sträckte sig från fotomodeller till riksdagsmän. Att den tre rätters meny som sedan serverades smakade delikat gjorde naturligtvis inte kvällen mindre lyckad. Efter middagen vidtog prat och dans för de som var kvar efter tolv då diskoteket började, enligt rykten var åtminstone en kvar till stängningsdags.

Söndagen startade i samma goda anda med frukost och en strålande föreläsning av Ejnar Eriksson. Strax följd av lunch med utsikt över Stockholms vatten i Hotell Reisens matsal.

Innan vi skildes åt för den här gången hade vi ett sista möte i den mycket illusoriskt byggda kajutan, som fick flera att fråga sig om den inte lutade. Under detta möte bestämdes att nästa möte kommer att hållas i Skåne.

**A**rrangörerna av 1992 års möte vill med denna hälsning tacka alla Sponsorer som ställde upp och gjorde detta möte möjligt och som på plats bidrog med intressanta utställningar och föredrag.

Väl mött i Skåne.